



Denk je nog aan het Oogstfeest?

Op 11 september 2021 is het zover. Een oogstfeest waarvan de gerechten zijn samengesteld van groenten en fruit uit eigen tuin. Maar we hebben ook gedacht aan de minder vegetarisch ingestelde tuinier. Verder draagt de vereniging nog een aantal activiteiten aan.

Dit is nog maar het begin. We hopen dat meer leden willen mee helpen om dit feest verder aan te kleden. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van (hartige) taarten, salades en soep. We hopen zoveel mogelijk producten uit jullie volkstuin te gebruiken. Maar ook ideeën voor activiteiten en gewone praktische hulp zijn welkom. En zolang de 1,5-meter maatregel nog van kracht is zullen wij er op toe zien dat deze ook in acht genomen wordt. Daarnaast zorgen we voor een ruime opstelling van de tafels.

Het feest is voor de leden en hun partners, kinderen en kleinkinderen.

Aanmelding is verplicht. Dit kan tot en met 4 september via het volgende e-mailadres: oogstfeest.vth@gmail.com.

Vermeld tuinnummer en naam en met hoeveel personen je wilt komen. Vermeld s.v.p. ook het aantal kinderen. Aan het feest zijn geen kosten verbonden.

Iedereen die ideeën heeft, ingrediënten wil aanleveren, wil helpen bij de bereiding of uitvoering kan dit doorgeven via bovenstaand e-mailadres.

De mensen die verse groenten en fruit willen leveren uit hun tuin kunnen dit ongeveer een week voor het feest melden. Hiervan ontvangt u via de Moestuinkoerier of Facebook een reminder. Wat er na aanlevering overblijft wordt verwerkt tot nieuwe gerechten. Deze worden later dan weer uitgereikt aan diegenen die de producten, groenten en het fruit hebben aangeleverd.



Het definitieve programma wordt over enige tijd bekend gemaakt.
Van ontwikkelingen rondom het feest worden jullie op de hoogte gehouden via de Moestuinkoerier,
facebook en de website van de vereniging (vthouten.nl).

Laten we er met elkaar een mooi oogstfeest van maken!

De activiteitencommissie,

Anne, Hans, Heleen, Michel, Miranda en Ko